

Nieuwe christelijke kleuterschool in Pasareni

Pasareni is een dorp in het platteland in de buurt van Tirgu Mures. Tot de komst van het communisme, was er een bloeiende christelijke school. Het gebouw staat er nog, naast de kerk. Het bordje met de aanduiding 'gereformeerde school' zit nog op de muur naast de ingang. Momenteel is het postkantoor erin gehuisvest. De kerkenraad van Pasareni heeft besloten op de plaats van dit gebouw een nieuwe christelijke kleuterschool te bouwen.

Het heeft lange tijd geduurd om alle vergunningen rond te krijgen om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Ook in Roemenië zijn de eisen strenger geworden. Daarnaast is er nog veel bureaucratie waardoor er soms lang gewacht moet worden om dingen voor elkaar te krijgen. Gelukkig kon nu een start gemaakt worden met de bouw van de kleuterschool. Op 17 maart jl. was er een officiële



De eerste steen van de kleuterschool wordt gelegd

bijeenkomst waarbij de 'eerste steen' werd gelegd. Hierbij was een delegatie aanwezig van de Hongaars Gereformeerde

Kerk. Verwacht wordt dat de bouwwerkzaamheden eind dit jaar zullen worden afgerond. Hierna zal er gestart worden

[Lees verder op pagina 2 >>](#)



Van de voorzitter

AVG

Toen ik gisteren in het vrije veld fietste, voelde ik het warme voorjaarszonnetje. Het geeft een tintelend gevoel van: er gaat iets gebeuren. Heeft u ook de vogels al uitbundig horen zingen? Ik zag langs sloten ook al het speenkruid bloeien, met heldere gele bloemen en fris groen blad. Dit soort waarnemingen doen mij altijd weer denken aan teksten uit de Bijbel over de lessen uit Gods schepping. Veel profeten en Jezus Christus, zagen in de natuur Gods trouwe zorg (zie bijv. Math 6:28).

In dit jubileumjaar van OGO is er alle reden om God te danken voor Zijn trouwe zorg en de wijsheid die Hij heeft gegeven. OGO heeft 25 jaar lang veel kunnen doen voor de ontwikkeling van het christelijk onderwijs in Oost Europa. U zal binnenkort horen hoe wij dit jubileum met u willen vieren.

OGO moet echter alert blijven! Zoals een uil: goed voor- en achteruit kijken. Er wordt namelijk meer dan ooit kritisch gekeken naar goede doelenorganisaties. De overheid eist nu ook van OGO een speciale waakzaamheid: in mei treedt de AVG in werking.

Wat is de AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft nieuwe, uitgebreidere en strengere regels rondom de verwerking van persoonsgegevens. Ook OGO moet aan deze regels voldoen. OGO zal op haar website een privacyverklaring plaatsen. In deze verklaring staat dat OGO zorgvuldig om gaat met uw persoonsgegevens (naam, adres en bankrekeningnummer). Die worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In de verklaring staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden. Wij hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het gebruik van de adressenlijst met de drukker van de Nieuwsbrief die ook zorg draagt voor de verzending. Als wij een foto van personen willen plaatsen op onze website of in onze nieuwsbrief zullen wij voortaan aan betrokkenen om hun toestemming vragen. OGO waakt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Uw gegevens worden door OGO beschermd, 'gelijkwijs een hen haar kiekens.'

Dick van der Hoek

25 jaar OGO

We zijn blij en dankbaar dat sinds de omwenteling er weer christelijk onderwijs in Oost Europa is. Gedreven door de Bijbelse liefde heeft OGO aan deze opbouw kunnen bijdragen. De eerst jaren stonden in het teken van noodhulp: er zijn veel vrachtwagens met schoolmeubilair naar Hongarije, Roemenië en Oekraïne gereden. De ruimtes tussen de meubeltjes waren opgevuld met lesmiddelen, zoals schrijfmateriaal en schriften. OGO heeft dankzij de hulp van het GBS ook veel Bijbels en kinderbijbels kunnen bezorgen. We hebben daarna gezien hoe de ontwikkeling van het christelijk onderwijs in een stroomversnelling kwam, mede dankzij de nieuwe en gebruikte computers. In materieel opzicht zijn de gewone scholen nu zelfstandig geworden.

In de loop der jaren is de inhoudelijke steun van OGO, bij het ontwikkelen van christelijke lesmethoden bij allerlei vakken, toegenomen. Daardoor hebben wij onze medechristenen en hun cultuur beter leren kennen. Voor hen zijn relaties erg belangrijk. Zij organiseren steeds meer zelf hun conferenties voor docenten, studenten etc. OGO zorgt dan vaak voor de specifieke lezingen bijvoorbeeld over christelijk leiderschap en het gebruik van sociale media op school. Zo is er in de loop der jaren een sterke band ontstaan gebaseerd op liefde en respect. Veel docenten waren te gast op onze reformatorische scholen en hebben ons dagelijks leven leren kennen. We hebben veel van elkaar geleerd en hebben elkaar steeds meer nodig bij het vormgeven van de christelijke identiteit in de wereld van vandaag.

Tegenwoordig is OGO nauw betrokken bij het ontwikkelen van speciaal onderwijs en bij het invoeren van passend onderwijs. Bij deze uitdaging staan wij zij aan zij: hoe kunnen kinderen met een beperking met andere kinderen in één groep gevormd worden? Onze ervaring hiermee is niet zo groot en zij zijn helemaal onwennig omdat in hun cultuur geldt dat gestreefd moet worden naar de maximale prestatie. 'De genade zij met ons allen', naar Tit 3:15.

Dick van der Hoek



Kleuter bij de eerste steenlegging

met drie kleutergroepen. Ook kinderen uit de omgeving zijn welkom op de nieuwe kleuterschool. Naast de mogelijkheid tot onderwijs zal er ook dagopvang worden aangeboden aan kinderen.

Het belangrijkste doel van de kleuterschool is dat er straks christelijk onderwijs kan worden gegeven aan kinderen uit de wijde omgeving. De plaatselijke predikant Koncz László Ferenc, die namens de plaatselijke kerkelijke gemeente nauw betrokken is bij het project, ontleent tijdens de lange voorbereidingsperiode veel kracht uit de tekst in Markus 10:14 waar Jezus zegt: 'Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.' We mogen weten dat Hij de getrouwe is die ons tot hertoe heeft geholpen.

Straks hebben we het voorrecht om de kinderen in vrijheid te mogen onderwij-

zen vanuit de Bijbel en een voorbeeld te zijn voor de kinderen als het gaat om een christelijke levenswandel. De predikant hoopt dat de school zich daarmee op een positieve wijze zal onderscheiden ten opzichte van de staatscholen in de omgeving. De leerkrachten zullen hierbij een grote rol spelen omdat zij doordrongen zijn van het feit wat de meerwaarde is van christelijke onderwijs. Daarnaast zal de school ook een ontmoetingsplek worden voor ouders. Ook zal de samenwerking met de plaatselijke Hongaars Gereformeerde Kerk een grote rol gaan spelen. Naast de waarden van het christelijk onderwijs is ook de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk. Stichting OGO is blij om dit project daarin ook inhoudelijk te kunnen ondersteunen.

Arie Deelen



Tekening van de nieuwe kleuterschool

Contacten tussen Eben-Haëzerschool en Stezhynkaschool

Vanuit Stichting OGO geven we op vele manieren ondersteuning aan het christelijk onderwijs in Oost-Europa. Eén van deze manieren is het stimuleren van basisscholen om contacten te onderhouden met scholen in Oekraïne.

Enige tijd geleden stond er in deze nieuwsbrief een oproep van een primary-school in Izmail, Stezhynka, om een partnership aan te gaan. De Eben-Haëzerschool in Bennekom heeft daar op gereageerd. Na een eerste mailcontact tussen één van de pastors die betrokken is bij de Stezhynkaschool en de leerkracht van groep 8 van de Eben-Haëzerschool zijn de leerlingen aan het werk gegaan. Een viertal leerlingen van beide scholen hebben een presentatie uitgewisseld over hun school. Een goede maand geleden kwam het verzoek vanuit Izmail om de school te komen bezoeken. Samen met één van mijn MT-leden ben ik toen op reis gegaan. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, in één woord Chudovo (geweldig). Vaak moet ik zoeken naar woorden om iets van onze ervaring te delen. Na een vliegreis van ongeveer 6 uur stonden we op de airport van Odessa oog in oog met onze Oekraïense vrienden, onze gastheer Eduard Myrmyr, Andrei Kurganov, degene die ons had uitgenodigd en onze geweldige vertaalster Joni Moskalets. Na een hartelijke kennismaking en een heerlijke Georgische lunch ondernamen we de reis van 250 kilometer richting het zuidwes-

ten. Onder het genot van nadere kennismaking, de nodige Oekraïense humor en een eerste kennismaking met de verschillende culturen reden we door een prachtig besneeuwd landschap. Ook voor Oekraïense begrippen had het veel gesneeuwd. Deze lange tocht eindigde in Izmail en na ons kort opgefrist te hebben werden we verwacht in de gebedsdienst van de kerk van Eduard. Een waardevolle kennismaking hoe christenen in Oekraïne invulling geven aan geloven en belijden. Vanwege het slechte weer waren de scholen door de overheid gesloten. Maar wat we in ieder geval hebben geleerd is dat Oekraïners het leven nemen zoals het is en daar enorm flexibel op kunnen reageren. De tweede dag van ons verblijf was er op de school een mini symposium georganiseerd rondom het thema christelijk onderwijs in Nederland en Oekraïne. Na diverse toespraken en muzikale bijdragen van leerlingen, wat kunnen deze kinderen overigens prachtig musiceren, viool, gitaar en zang, kregen wij het woord. We hebben iets verteld over hoe wij op school vorm geven aan christelijk onderwijs, hoe wij leerlingen toerusten om ze als christenburger te laten participeren in een seculiere maatschappij. Tenslotte hebben we, Olga Gaidarzhy als directeur van Stezhynka en ik als directeur van de Eben-Haëzerschool een friendly agreement getekend. Het is de bedoeling dat we in de komende periode op diverse fronten nauwer contact gaan maken. In de eerste



Hans Roodbeen en Olga Gaidarzhy ondertekenen een friendly agreement

plaats zullen leerlingen intensiever kennis over hun cultuur, hobby's en hun leven als christen gaan delen. Daarnaast zijn er ideeën om ook te onderzoeken of we op het niveau van leerkrachten kunnen uitwisselen, al was het alleen nog maar kennis over de manier van onderwijs geven binnen ieders context. Voor ons was het een heel mooie en waardevolle eerste kennismaking die naar meer smaakt en die er zeker gaat komen. Wanneer u na het lezen vragen heeft of een idee heeft om ook een dergelijk samenwerking op te zetten met een school in Oekraïne, neem dan contact op via h.roodbeen@stichting-ogo.nl

Hans Roodbeen



Christi-Anne haalt geld op voor Lev

Christi-Anne de Dreu heeft maar liefst 1440 euro opgehaald voor Lev, een sponsorkindje met Down syndroom in de Oekraïne! Zelf heeft ze ook het Down syndroom. Samen met haar moeder maakte ze fotokaarten die ze in hoesjes stopte. Vervolgens ging ze met een vriendin of met haar moeder langs de deur om de kaarten te verkopen. We willen Christi-Anne heel hartelijk bedanken voor dit prachtige bedrag!

<< Christi-Anne maakt mooie fotokaarten



Kaarten verkopen langs de deur

BEZOEK VAN... EEN BEER!

Ha jongens en meiden,

Als je in Roemenië een beer wilt zien, hoef je niet persé naar een dierentuin. Je kunt ze namelijk zomaar op straat tegenkomen.



HALLO, VISITE!

De Roemenen kijken er niet meer van op. Regelmatig zijn er 's avonds of 's nachts beren op straat of in de tuin te zien. De beren kunnen vaak niet genoeg eten in de omliggende bossen vinden. Ze komen dan naar een stad of dorp om te snuffelen in de prullenbakken of in de containers. Als ze veel honger hebben, kun je ze zelfs overdag zien.



PANNENKOEKEN WEG

Belangrijk is wel dat je de deur van je huis goed op slot doet. Een keer was namelijk een beer het huisje van een oud vrouwtje binnengedrongen. Hij had haar pannenkoeken opgegeten maar was haar gelukkig niet aangevallen. In het dorp Dambovita liepen beren regelmatig rond een basisschool!

HELPI

Stel je voor, je staat opeens oog in oog met een beer. Wat moet je dan doen? Verroer je niet en ren vooral niet weg. Ga niet roepen of schreeuwen. Kijk de beer ook niet aan, dit is voor hem een teken van agressie. Probeer heel langzaam en voorzichtig met kleine stapjes achteruit te lopen. Als je een rugzak bij je hebt, kun je die voorzichtig op de grond zetten. De beer wordt dan afgeleid. Je treft het als er een boterham met honing in je rugzak zit. Een beer is namelijk dol op honing en zal eerder de aanval op de rugzak dan op jou richten.



BEER OP HET DAK

In de stad Sibiu liep een beer over de daken van een woonwijk. De politie en de brandweer probeerden het beest te vangen en te verdoven met een verdovingsgeweer. Dit lukte echter niet en een paar uur lang liep de beer rond door de straten en over de daken. De politie was bang dat de beer agressief zou worden van alle aandacht. Het dier werd doodgeschoten om te voorkomen dat mensen gewond zouden raken als de beer aan zou vallen.



Weet jij het?

Als een beer jongen heeft, is hij erg agressief. Voor een beer die van jongen beroofd is, moet je helemaal oppassen. Maar wat is volgens de Bijbel nog gevaarlijker om tegen te komen? Zoek het antwoord op in het boek Spreuken en stuur dit vervolgens naar jmavdgeer@kliksafe.nl

*Hartelijke groeten,
Juf Van de Geer*

Colofon

Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa

Correspondentie-adres

Stichting OGO, Reigersbek 6, 3344 BC Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-6122749 / 06-52581140, e-mail: N.J.Teerds@stichting-ogo.nl
www.stichting-ogo.nl

Bankrelatie

Bank NL96 ABNA 0511 6744 14 | Giro NL50 INGB 0002 3201 36 t.n.v. stichting OGO te H.I. Ambacht

Voorlichters

1. J.B. Roodbeen, Vendelier 61, 6866 EP Heelsum (Gld.) (0317-310410)
2. W.A. de Jong, Watersnip 7, 3628 CC Kockengen (0346-24 12 23)
3. A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
voorlichting@stichting-ogo.nl

Bijbel- en lectransporten

A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)

Bestuur

A.R. Deelen, Dr. D. van der Hoek, voorzitter (0318-418966), drs. N.J. Teerds, secretaris (078-6122749), N.A. van de Breevaart, penningmeester (078-6820212), drs. J. de Haan (0182-526534), ir. M. Houtman (0182-580309), J. Ligtenberg (0345-568813), drs. D. van Meeuwen (0184-417577), D. van den Noort (030-6369563)

J.B. Roodbeen (0317-310410).

Comité van aanbeveling

ds. G.J. van Aalst, ds. J. Belder, mr. dr. J.T. van den Berg, J. v. d. Berg, dr. R. Bisschop, ds. P. den Butter, ds. G.J. Capellen, dr. W. Fieret, dr. M. Golverdingen, ir. L. A. Jansen, ds. H.H. Klomp, W. Korevaar, ds. P. v. d. Kraan, J. Molenaar, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, ds. P. van Ruitenburg, ds. M.C. Tanis, ir. B.J. van der Vlies, drs. D. Vogelaaar.

Stichting OGO heeft geprobeerd om alle rechthebbenden van de geproduceerde informatie te achterhalen. Neem daarover gerust contact met ons op.